

Beleggen is niet eenvoudig. U gaat handelen en maakt daarbij fouten. Dat doen we allemaal en zolang de fouten niet al te groot zijn, bieden ze leermogelijkheden om uiteindelijk beter te worden. Dat proces van het worden van een goede belegger kan vervolgens versterkt worden door eventueel goede educatie van buitenaf, bijvoorbeeld in de vorm van cursussen.

Maar het proces kan ook verstoord worden door allerlei verschillende types, clowns die actief zijn in de financiële wereld. Het is zaak dat u ze zo veel mogelijk op een afstand houdt, om niet in verleiding te komen rare dingen te doen en niet te gaan twijfelen. Wij beschrijven hierbij zes types die wij toepasselijk de 'the dirty half-dozen' noemen. Laten we ze nu even in het kort behandelen.

De enthousiasteling

De 'enthousiasteling' is passioneel, bijna altijd buiten adem bij het vertellen over de aandelen (of andere instrumenten) die hij interessant vindt. De enthousiasteling wordt vooral opgewonden als een bedrijf nieuwe dingen doet. De mogelijke winsten van die innovaties extrapoleert hij bijna kritiekloos parabolisch in de toekomst. Hij heeft de neiging zijn stem te verheffen, soms te gaan schreeuwen. Denk aan iemand als Jim Cramer.

De tipgever

Het tweede typetje is de 'tipgever', iemand die schijnbaar op basis van allerlei geheime informatie beweert dat er iets snel te gebeuren staat, een overname, een aftreden van een topman. De tipgever wordt niet enthousiast van een bedrijf maar van zijn geheime bron. De tipgever kan niet wachten, zijn voorspellingen gaan à la minute gebeuren.

De leugenaar

Het derde typetje van wie we ons afzijdig moeten houden is de 'leugenaar'. Dat zijn analisten met fantastische trackrecords, modelportefeuilles met tientallen procenten winst per jaar en met zelden een slechte *trade*. Trackrecords van portefeuilles die hij overigens zelf bijhoudt. Hij pocht met een unieke beleggingsmethode (die natuurlijk niemand mag kennen), hij handelt bij de beste brokers en heeft nooit last van verkeerde uitvoeringen of grote slippage.

De eeuwige bull of bear

Dan hebben we de 'eeuwige bull' of 'eeuwige bear', analisten/beleggers die de beurs altijd maar zien stijgen respectievelijk dalen. Het 'probleem' van dit type is dat hij natuurlijk altijd weleens gelijk krijgt en dat zullen wij dan met veel tromgeroffel horen. Het is dan lastig de verleiding te weerstaan als ze dan ook nog eens met intelligente bewoordingen uitleggen waarom ze gelijk hebben gekregen, en de media daar ook nog eens aan meedoen.

De exoot

De vijfde clown is de 'exoot', hij die altijd ingewikkelde indicatoren als bijvoorbeeld Gann gebruikt of aandelen, beleggingsfondsen of andere instrumenten tipt waar we met zijn allen nog nooit van gehoord hebben.

De allesweter

En om het halfdozijn te vervolmaken, kennen we ten slotte nog de 'allesweter', iemand die overal over mee kan praten, alle statistieken en boeken kent en overal een duidelijke en schijnbaar goed onderbouwde mening over heeft. Het is iemand die feitenkennis koppelt aan verbale kracht. Iemand die zoveel weet over een heleboel weet vaak heel weinig als het om de belangrijke details gaat.